

Vakantie



Wat is het schooljaar voorbijgevlogen. Een schooljaar met een lach en een traan. Ook een schooljaar waarin we weer meer SAMEN hebben kunnen vieren, organiseren, genieten en ervaren. Wat was dat fijn! Wij willen alle ouders bedanken voor hun betrokkenheid en ouderparticipatie dit schooljaar, op welke manier dan ook.

Samen vertrekken we naar schooljaar 2022-2023, maar eerst gaan we genieten van een welverdiende zomervakantie. Wij hopen van harte dat we alle leerlingen en ouders op maandag 29 augustus weer in goede gezondheid treffen bij De Meeuwenberg. Op vrijdag 26 augustus ontvangt u alvast de eerste nieuwsbrief met informatie over het nieuwe schooljaar.

Succes in het voortgezet onderwijs!



De leerlingen van groep 8 kunnen terugkijken op een fantastische afscheidsavond. Gisteren hebben we met de hele school de kinderen uitgezwaaid, waarna zij door juf Alice en juf Janneke "van het schoolplein werden gespreid". Wij wensen Mathias, Evi, Bart, Koos, Fenne, Lianne, Helana, Jane, Charlotte, Kiki, Lucas, Miró, Niels, Matthew, Iris, Liv, Noa, Samantha, Antonie, Dominique, Joost, Henrike, Elin en Rohan heel veel succes en veel plezier in het VO! Kom allemaal gerust nog een keer langs om te vertellen hoe het met jullie gaat!! Maar.....geniet eerst maar van een heerlijke zomervakantie!

Tot ziens

Dag tot ziens
Tot een volgende keer
Tot gauw tot smei
We zien elkaar vast weer

Vandaag waren Jakob en Julita het laatst op school. Na de zomervakantie starten zij op De Julianaschool in Heteren. We wensen hen een mooie tijd op hun nieuwe school!

Ook van Lana nemen we afscheid. Zij gaat naar De Vlinderboom. Ook haar wensen we een mooie tijd en heel veel plezier in Bemmell!

We gaan jullie missen!!

Welkom!



Wij vragen uw speciale aandacht voor Joanna. Joanne is verhuisd naar Driel en start na de zomervakantie in groep 3. Bij juf Petra en juf Bernice. Van harte welkom, Joanna! Wij wensen je heel veel succes en veel plezier op 'De Meeuwenberg'.

juf Aliejan

Lieve kinderen, ouders en collega's,

Het is nog erg onwerkelijk..... afscheid nemen van de Meeuwenberg.

41 jaar zijn voorbijgevlogen. Gestart op Hummeloord aan de Aussemstraat (waar nu het medisch centrum is) en sinds 1985 op de Meeuwenberg. Een prachtig schooltje onder de fraaie platanen.

Diverse verbouwingen maakte ik mee. Zag collega's komen en weer gaan en er werden heel veel kinderen aan mij toevertrouwd. Hoe leuk is het dat ik van diverse oud-leerlingen weer kinderen in de klas kreeg. Ik heb zelden de behoefte gevoeld om te verkassen. De sfeer, de collegialiteit, de betrokkenheid van jullie als ouders en natuurlijk de inbreng van jullie enthousiaste, lieve kinderen zorgden ervoor dat ik graag op de Meeuwenberg wilde blijven.

Tot op de laatste dag heb ik mijn werk met veel plezier gedaan. Mijn man geniet echter al een paar jaar van zijn pensioen, dus wordt het tijd voor samen en zorg voor anderen.

Begin dit jaar startte ik met een geweldig jubileumfeest en er volgde een jaar met 'alles voor het laatst'. Bijzonder en super van genoten. Vorige week eindigde dit met een ongelooflijk mooi, gezellig en ontroerend afscheidsfeest. De aankomst met het Dafje, het mooie lied, de bogen, de muzikale happening met alle kinderen, de musical van 1/2c, knuffels en tranen en een geweldig eindfeest met mijn collega's en partners.

Ik ben ongelooflijk verwend. Prachtige cadeaus. Een helm, fietstassen, prachtige buitenpotten met planten, een geweldig schort, een windscherm en een mooie ring.

De potten met zaden, symbool voor de groei van de kinderen.....helemaal geweldig! Hopelijk heb ik hier en daar voor de kinderen en/of jullie het verschil mogen maken. Met de zaden en bolletjes ga ik mijn omgeving opfleuren. Daar waar ik wandel, en de berm die weinig gemaaid worden, zal ik zaadbommetjes achterlaten. In onze tuin heb ik afgelopen weekend al heel wat gezaaid en gepoot.

Dankzij jullie ga ik de 'wereld' een beetje mooier kleuren. Heel erg bedankt ook voor de mooie, liefdevolle kaartjes, tekeningen en knutsels. En dan een eigen 'juf Aliejanplein', hoe eervol! Ik ben er stil van.

Uiteraard zal ik jullie gaan missen. Niet het feit dat je als leerkracht 24/7 aanstaat. Ik zal al die momenten met een gouden randje die je als leerkracht meemaakt missen.

De kleuter staat aan het begin van een mooie carrière, hoe en waar dan ook. Met enorm veel plezier heb ik geprobeerd om aan die ontwikkeling een waardevolle bijdrage te leveren.

Ik wil jullie allen heel hartelijk bedanken voor het feit dat ik kan stoppen met een blij gevoel. Ik had/heb een prachtig beroep en jullie maakten daar deel van uit.

Ik kom vast nog eens invallen en zie jullie dan graag. Geniet van de vakantie en elkaar.

Liefs, juf Aliejan

Save the date! Startavond 2022!!!



Met de vakantie voor de deur willen we alvast vooruitblikken naar komend schooljaar. Na twee "Corona" startavonden willen we op vrijdag 23 september met elkaar de start van het nieuwe schooljaar vieren. Reserveer daarom vast in je agenda:

Datum: Vrijdag 23 september

Tijdsindicatie: tussen 18:00 - 20:30 uur (geen starttijd maar vrije inloop)

Locatie: Voetbalveld van RKSVDriël

Toegang voor de kinderen van de Meeuwenberg is gratis. Ouders betalen 3 euro p.p. en niet-Meeuwenberg kinderen 1 euro p.p.. Meer info over tijden, betalingen en de invulling van de avond ontvangen jullie in het begin van het nieuwe schooljaar.

Mocht jij nou staan te popelen van ongeduld en wil je ook wel een handje meehelpen met het opbouwen en afbreken van de activiteiten; dan zou dat heel fijn zijn. Hou dit enthousiasme nog even vast en vul t.z.t. je aanwezigheid in!

Enorm bedankt!

Geniet van jullie welverdiende vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!

Groeten OC de Meeuwenberg

Bedankje voor alle ouders



Vandaag hebben alle oudste kinderen een bedankje namens het team voor alle ouders meegekregen. Wij willen jullie bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking van afgelopen schooljaar. Samen staan we sterk!

Voorkom een zomerleesdip!



Met de **gratis** online Bibliotheek-app "Boek 'n Trip" van de Jeugdbibliotheek, houden kinderen deze zomer hun leesniveau op peil. In de app staat een speciale zomerselectie klaar in de vorm van de leukste e-books en luisterboeken.

<https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html>

Hieper de piep hoera!!



In de zomervakantie vieren heel veel 'Meeuwenbergers' hun verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige, en onvergetelijke verjaardag!

Joep	9 jaar	Luuk	7 jaar	Nova	7 jaar
meester Maarten		Koos	12 jaar	Yfke	11 jaar
Lotte	11 jaar	Fynn	8 jaar	Noud	6 jaar
Lauri	7 jaar	Nick	11 jaar	Indy	10 jaar
Liz	6 jaar	Johan	8 jaar	Suze	5 jaar
Noah	10 jaar	Roos	12 jaar	Anna	8 jaar
Jurre	6 jaar	Joep	6 jaar	Sepp	9 jaar
juf Monique		Famke	10 jaar	Mert	11 jaar
Miró	12 jaar	Elise	8 jaar	juf Laura	



Datum

26 augustus
29 augustus

Activiteit

Startbrief
Eerste schooldag 2022-2023

